

Weerloos

Mijn huis is niet waar ik nu woon
Het is de plek waar ik niet ben
Het heeft geen muren
geen ramen
en geen grond

Mijn huis ligt in mijn hoofd
in mijn verleden
of liever gezegd
het is zelf een verleden
net als ik

Digter: Ali Albazzaz.

Bron: <http://www.gedichten.nl/nedermap/gedichten/gedicht/105182.html>